

VERSLAG VOORDRACHT 'waarom wij ons vergissen'

Datum: woensdag 9 april 2026 – 14u00

Plaats: Cafeteria van het GC Warande, Liedekerke

Deelnameprijs: 10 euro voor de leden / 15 euro voor kandidaat-leden

Aantal deelnemers: 60

Voordrachthouder: Prof.dr.em. Jean Paul Van Bendegem

Wie is eigenlijk Jean Paul Van Bendegem ?

Wel, Jean Paul Van Bendegem is een vooraanstaand Belgisch wiskundige, filosoof en emeritus hoogleraar logica en wetenschapsfilosofie aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij staat bekend om zijn pogingen om wiskunde en filosofie te verbinden en promoot kritisch denken, maakt filosofische thema's toegankelijk voor een breed publiek, is een optimistisch denker, met een sterke focus op humor en relativiseringsvermogen.

Maar dat is natuurlijk niets nieuws wat ik jullie hier vertel. Wat jullie misschien nog niet wisten, is dat Prof. Van Bendegem en ik iets gemeen hebben. Wij hebben namelijk in ons jonger leven een gemeenschappelijke werkgever gehad.

Maar nu ter zake.

Het thema vandaag is 'waarom vergissen wij ons'?



Mensen vergissen zich vaak en veel doordat onze zintuigen ons misleiden. Ook wanneer we ons verstand gebruiken maken we behoorlijk wat fouten. Dit gebeurt door optische, akoestische en cognitieve illusies, waarbij wat we zien of horen niet overeenkomt met de werkelijkheid. Zelfs bij logisch nadenken maken we regelmatig fouten.

We worden actief betrokken in deze voordracht met een powerpoint presentatie waar we via optische illusies inzien hoe misleidend onze ogen kunnen zijn, maar verrassend is dat ook onze oren ons kunnen bedriegen.

Ook onze zogenaamde cognitieve illusies waar ons vermogen om helder en correct na te denken, wordt zwaar op de proef gesteld.



Kort samengevat : dit was een verrassende, bevlogen en humoristische voordracht gebracht door een legendarische logica-professor. Soms heel verrassend, maar we hebben vooral genoten van een aangename namiddag!

Foto's : Roger Kestemont

Verslag : Elise Van Den Bossche