



Art Deco- wandeling Sint-Niklaas

dinsdag 23 juni 2026 14u



Temse

Op dinsdag 23 juni hebben wij een wandeling gepland in Sint-Niklaas, niet zomaar een wandeling maar een gegidste Art Deco-wandeling in het centrum en in de Broederschool waar wij ongekende pareltjes zullen ontdekken.

Sint-Niklaas is toonaangevend wat deze opmerkelijke bouwstijl betreft. De Art deco-wandeling leidt je door de stad langs de mooiste voorbeelden van deze kunststroming uit het interbellum (1918-1940). In die voor de textielnijverheid bloeiende periode werden nieuwe wijken aangelegd waarbij industriëlen en handelaars huizen en panden in de 'moderne stijl' optrokken. Het hoogtepunt van deze wandeling is de imposante inkomhal van de Broederschool.

Dit is uiteraard een uitstap met eigen vervoer, met de fiets of met de auto (parkeergelegenheid onder de markt of op het Heymanplein).

Wij spreken af om 13u45 op de nieuwe markt van Sint-Niklaas aan het stadhuis aan het Sint-Nicolaasbeeld. Daar wachten de gidsen ons op voor een 2 uur durende wandeling (5,3 km).

Om 16 uur eindigt de rondleiding en is er vrije tijd om de nieuwe markt te verkennen en nog een terrasje te doen.

Praktisch

Waar & wanneer

Dinsdag 23 juni 2026

Centrum Sint-Niklaas

Deelnameprijs

6 euro per persoon

Wat mag je verwachten?

13:45u

Samenkomst aan Sint-Nicolaasbeeld aan het stadhuis van Sint-Niklaas voor een 2 uur durende wandeling (5,3 km)

Eigen vervoer

Wil je erbij zijn?

Schrijf online in met je

lidnummer of

door overschrijving

op onze rekening

BE26 4142 1169 2129

uiterlijk op 5 juni 2026.