

Lier 23/06/2026

- ✓ We starten ons bezoek aan Lier met een stevig kopje koffie en een Liers Vlaaike in “Het Moment” op de Grote Markt.
- ✓ Bezoek aan de **Zimmertoren** en het **Zimmermuseum**.



Louis Zimmer (1888-1970) was een amateur-astronoom.



Hij was sterk koningsgezind en daarom ontwierp hij zijn Jubelklok voor het eeuwfeest van België. Hiervoor werd de vroegere Corneliustoren uit de 13de eeuw (deel van de oude stadsomwalling), in 1930 omgebouwd tot Zimmertoren.

In 1970 werd Louis Zimmer ereburger van Lier.



De klok toont 13 verschillende tijdsaanduidingen met o.a

Wettelijke tijd (in België), zodiak, dagen van de week, wereldbol
Jaargetijden, fasen van de maan, enz.

Voor de Wereldtentoonstelling in Brussel in 1935 bouwde hij zijn meesterwerk, **de Wonderklok**, die qua precisie zijn tijd ver vooruit was.



Zimmer heeft een fundamentele wet van de fysica, te weten, die van de zwaartekracht, aanschouwelijk willen voorstellen.

- Een man gewogen op de verschillende planeten en ook op de maan als satelliet van de aarde.
- Een groep van negen ballerina's, waarbij elk van hen staat op één der planeten en op de maan. Naargelang de versnelling van de zwaartekracht zullen de danseressen verschillende hoogten bereiken.

✓ Schapenkoppenmonument (Bertro)

De bijnaam van de Lierenaars is vereeuwigd in het **Schapenkoppenmonument**, opgesteld in de schaduw van de Zimmertoren.



Een *legende* vertelt ons het verhaal achter de herder met zijn schapen.

In de 14de eeuw wilde Hertog Jan II de Lierenaars bedanken voor hun diensten tijdens zijn strijd tegen de Mechelaren. Ze mochten hun beloning zelf kiezen: een veemarkt of een universiteit. Als de veemarkt verhuisde van Wespelaar naar Lier, zuchtte de hertog: "O, die schapenkoppen".

Langs de vallei van de kleine Nete naar het **begijnhof**.



De **Sint-Margaretakerk** is de barokke parel van het 13e-eeuwse begijnhof in Lier, gebouwd tussen 1664 en 1671. Deze aan Margaretha van Antiochië gewijde kerk, onderdeel van UNESCO Werelderfgoed, kenmerkt zich door een sobere gevel en een prachtig barokinterieur



- ✓ We genieten van een heerlijke **maaltijd** in het” Hof van Aragon”



- ✓ Het **Stadsmuseum** Lier is sinds 2018 het stedelijk museum van de Belgische stad Lier.



Schoon Lier

Zonsopgang op de Nete (Raymond de le Haye)

Lier inspireert

Christus predikt in Lier (Isidore Opsomer)



Er gebeurt iets (Felix Timmermans)

Een groep begijnen staat te kijken naar iets dat zich op de grond en buiten beeld bevindt. Ze praten met elkaar. Er hangt spanning in de lucht. Oorspronkelijk geeft **Timmermans** het werk de titel De geboorte van een sater. Hij verwijst daarmee naar een gerucht over een begijn die zwanger zou zijn. Een schandaal dat de pastoor liefst binnen de muren van het begijnhof houdt. De roddel inspireert

Timmermans tot dit uniek, raadselachtig werkje. Later verandert hij de titel in “Er gebeurt iets”

Familie (Frans Floris)

Het groepsportret symboliseert de familiale samenhang en de eerbied voor het verleden



Mammoet



Reuzenskelet



Kantbewerking



Interieur stadszaal



Nog een verfrissend drankje op een zonnig terrasje keren we **zeer tevreden** naar Ronse terug.