



**Neos Hulste nodigt U graag uit :  
Dorpshuis De Rijstpekker – Kasteelstraat 13 – 8531 Hulste**

**Donderdag 12 maart 2026 om 14 uur**

## **Hulste in de Tweede Wereldoorlog**

Door Philip Vannieuwenhuyze



Philip is een begenadigd verteller met een grondige kennis van de geschiedenis. Hij zal ons meenemen naar de oorlogsjaren 1940-1945 van onze gemeente. Hoe hebben de inwoners deze periode beleefd ? Hoe verliep het dagelijkse leven, moest er gevlucht worden ?

Gezien de huidige toestand in de wereld waarin we dagelijks geconfronteerd worden met beelden van oorlog (o.a in Oekraïne, Gaza, ..) is dit een perfect moment om daar even bij stil te staan.

**Een glas wijn en een gezellige babbel achteraf inbegrepen!**

→ Iedereen van harte welkom → Toegang : Leden Neos : € 6  
Niet-leden : € 12

- Lid worden van Neos Hulste : bel secretariaat 0472 50 92 64  
of mail naar [hulste@neosclub.be](mailto:hulste@neosclub.be)
- Bezoek onze blog : <http://blog.seniorennet.be/neoshulste>  
Alsook onze website : [www.neosvzw.be/hulste](http://www.neosvzw.be/hulste)